

# HET STENEN GEHEUGEN

Tekst en tekeningen: **VINK**





TEKENEN  
TEKSTEN  
GEHEUGEN  
STENEN  
HET



Redactionele verzorging  
Nederlandse uitgave:  
Van der Heide Producties,  
Zandvoort.

Uitgever

**DARGAUD**  **BENELUX**

Kindermansstraat 3-1050 Brussel (België)





Daar is de Berg der  
Gekleurde Wolken...



**BDooONG!**

De klok!  
Ze komen!





Gegroet eerbiedwaardige bezoekers!  
Eigenlijk had u de klok moeten  
luiden, dan was iemand van het  
klooster u komen halen. Maar ik  
zag u al aankomen...

Dank u, jonge-  
dame. U luidde  
dus de klok...



Maar dat is Kleine Bar-  
baar! Haha! De overgeble-  
ven buffels in je dorp vra-  
gen nog steeds naar je!

Stil Chen!  
Ah, He Pao!  
Ik had je niet  
herkend...



Luister, heren! Dit is  
een heilige plaats. Hier  
leeft men in het heden  
en probeert men zich  
te zuiveren van het  
verleden!



Hm... dat is waar... Ze lijkt niet  
meer op een halve jongen en nog  
minder op de buffelhoeder van  
vroeger! Echt een knappe meid...



Wat een  
doolhof!  
Zonder jou,  
He Pao...  
**HOLA!**



Ze lijkt  
Sun  
Wukong,  
de open-  
koning wel!

Ga daarlangs!  
En welkom in  
het Klooster  
der Gekleurde  
Wolken!



Hm  
Hm!







Eerbiedwaardige non, met dit officiële bezoek kan het onderzoek naar He Pao afgesloten worden. Dat ze bij u onderdak heeft gevonden is een hele opluchting!

Zeer lofwaardig van u, zo ver te reizen om u te vergewissen van haar lot!



Die kleine komt van nog veel verder... wordt hier wees in ons keizerrijk en verliest dan ook nog eens haar adoptieouders. O la la, dat is niet makkelijk als je veertien bent!



Nee.... He Pao is onstuimig als een wilde pony.



Ik weet niet hoelang het lot haar aan ons heeft toevertrouwd. Dit is slechts een tijdelijke schuilplaats voor haar... Eh ja... zoals u gezien heeft, is ze nog steeds leek...



...Toch is ze niet ongevoelig voor het spirituele! Toen ze eenmaal kon lezen, begon ze meteen de heilige boeken te ontcijferen.



Het spirituele leven! Ha! U hebt hier makkelijk praten, ver van het krijgsgewoel... Ik heb u de laatste berichten over daarginds nog niet eens verteld...





Het dorp van He Pao is voor driekwart verwoest door de Jin barbaren. De bewoners zijn bijna geheel uitgeroeid.



En moeder Li, de buffelhoeders Ping en Xi? De familie To...



Allemaal dood, behalve de jonge To Tao Kuo. Hij heeft zich aangesloten bij het leger. En de rijke stinkerd had met zijn familie net het dorp verlaten voor de barbaren kwamen. Geluksvogels! Jij ook He Pao, jij ...



Genoeg!



He Pao, waarom kom je zomaar binnen? Je moet nog hout hakken! Schiet op!



Officier, wat is de werkelijke reden van uw komst?

Ik wilde de rust van dit heilige oord niet verstoren. Ik wilde u alleen op de hoogte stellen van een groep partizanen, aangevoerd door een zekere Lachende Manke. Wat weet u...



He Pao! Niet aan de deur luisteren! Oh, dat kind! Maar gaat u verder!



Eh... ahummrr!... Deze mensen schijnen een heel aparte vechtkunst te kennen. Ze hebben bij de barbaren een enorme paniek gezaaid, ongelooflijk. De wreedheid van de Manke was niet alleen veel groter, maar ook veel doeltreffender. Welnu, ons leger heeft behoefte...



Daar wil ik niets over horen! Komt u mee! Ik zal u iets laten zien.





Het gerucht gaat, dat de Manke hier zelfmoord heeft gepleegd en dat u de leden van zijn groep heeft bekeerd. Zijn die hier in het klooster?

Haha! Zij, bekeerd!



U begrijpt straks wel waarom zuster Heldere Geest lachte.



Een melancholiek gezang komt de bezoekers tegemoet.

Onder onze tred ontvlamt de aarde. In de duisternis weerkaatsen duizenden vonken in onze ogen!

BOM BOM BOM!



Ze wonen in een paviljoen verderop!

Dus u heeft...

Nee, officier!



De Manke nam uitsluitend gestoorde in dienst! Zuster Heldere Geest en ik verplegen ze alleen maar!



Wat?! Denkt u dat we ze gek hebben gemaakt?



Neem me niet kwalijk! U bent genezers, ik weet het... Maar ik had me de mannen die zoveel vijanden gedood hebben, niet zo voorgesteld! O nee... Ik wilde ze als instructeurs gebruiken voor ons leger, om daarna af te rekenen met de Jin barbaren! .... Huh! 'n Stel gekken!



Een van de gekken heeft de adoptieouders van He Bao gedood. U kunt nu mooi op tijd uw onderzoek afsluiten, nietwaar?

Probeert u me te troosten?! Huh! Jammer... Die Manke moet een geweldige volksmanier zijn geweest!



Die dwaas? Een van de vele stakkers die denken dat ze een soort Attila zijn. Hij wilde alle gekken verenigen om de wereld te veroveren. Zijn devies: "Wij zijn het superieure ras!" Met zo'n slogan krijg je zelfs gekken mee!



Overdrijf niet zo! Hun kracht was gebaseerd op de gevechtstechniek van de Manke. Eigenlijk... zouden uw gekken... ons die gevechtstechniek kunnen leren! Wat een goed idee!

VINK 04





Aan de gevechtskunst van de Manke zitten twee voorwaarden verbonden: ten eerste moet je gek zijn of gek worden. Ten tweede moet je een verdovend middel innemen.

Wat voor middel?



Een geheim brouwsel van de Manke. Hij is gestorven zonder zijn geheim prijs te geven. Nu ze dit middel niet meer krijgen, hebben zijn volgelingen de gevechtstechniek verloren. Dat kunt u makkelijk toetsen,



KRRREEIIAK



Blijkbaar wil de hemel dat deze... deze vreselijke uitvinding vernietigd wordt!

En zo is het maar beter!



Maar de Manke heeft z'n gevechtstechniek niet helemaal! alleen bedacht, dus is niet alles verloren. Hij is toch van een bepaald voorbeeld uitgegaan?



En dat komt hier vandaan, van de Berg der Gekleurde Wolken...



...vroegere schuilplaats van de Dwaze Monnik!

Waar heeft u dat gehoord? Kom! We hebben niets voor u te verbergen!



He Fao? Wat doet die hier?

Oeioei! Die wiegende gang! Wat een meid! Zelfs het ijs smelt onder haar voeten!



De Manke heeft inderdaad de gevechtstechniek van de Dwaze Monnik als voorbeeld genomen. Het meest volmaakte op het gebied van de gevechtskunst. Triest genoeg is hij door zijn uitvinding compleet weggezonden in krankzinnigheid. Ik veronderstel dat u dat al wel weet.





Deze tempel is het werk van de Monnik. Toen we deze plek ontdekten, was hij er niet meer... Ik denk niet dat iemand weet waar hij nu is.

In zijn waanzin is hij een vurig aanhanger van Boeddha gebleven, dat is te zien! Maar wat wilde u me verder tonen?



Niet slecht gedaan! Maar...wat doet ze nou? Ze kleedt zich uit! Slik!



Dat beeld? Het is kapot! Ik zie er niets vreemds aan... Wat heeft het met de Monnik te maken?



De Monnik heeft dit beeld uitgehakt en daarna vernietigd. Kijk, hij heeft de helft van het beeld met zijn vingertoppen verkruimeld. Ziet u de sporen!?



Dat is ongelofelijk!



Die steen is zo hard! Ah, ik ril als ik die vingerafdrukken zie! Voor de vijand ben ik nooit bang geweest, maar nu heb ik kippevel... Waarom deze machtsdemonstratie?!



U begrijpt het niet. Door dit gebaar zweerde de Monnik de religie af met al zijn volksgeloof, zijn rites. Hij verloochende Boeddha niet! Integendeel! Hij toonde zo zijn liefde voor de Bevrijde Mens...



Welnu, de Verlichte heeft gezegd: gij zult niet doden.



Dus verdween de Dwaze Monnik zonder een enkel spoor achter te laten van zijn uitvinding: de dodelijkste aller gevechtstechnieken!

Precies!





Een unieke gevechts-  
techniek, vervlogen  
als een luchtspiege-  
ling! Wat 'n verlies!  
Rhaaa!

Rustig!  
Rustig!  
Verbreek  
nu niet  
weer...



Kreten!

He Pao! Er is  
haar iets over-  
komen!



Een opstand  
onder de  
krankzinni-  
gen?

Nee! Militaire  
insubordinatie!



⚡! Gebrek aan  
training... Maar  
die twee! Een echte manie  
van ze, om zo de weg af  
te steken!



Zo'n tumult is nog  
nooit voorgekomen  
in het klooster.



Hou  
onmiddellijk op!





Je blunder kwam me goed van pas! Een goede aanleiding om geen misbruik te maken van hun gaetvrijheid... Als we waren gebleven, hadden ze misschien een flesje vergif verwisseld met een flesje specerijen. 't Spijt me van de oorvig... 't Moest wel!



U gelooft me niet, kapitein?



Gedeeltelijk, ja! Anders zou je nu hier niet rijden. Ik had je onthoofd, Chen!



Ik ken haar wel, die kleine bastaard! Ik heb haar een keer oorlogje zien spelen met de ossedrijvers van het dorp. Weet je wat ze deden, aan 't einde van het gevecht? De winnaar deed z'n broek uit en de verliezers moesten... luister je?

Eén ding laat me niet los! Ik zei alleen: "Je vat kou, Kleine Barbaar!" En ze vliegt me aan!



Hou op me zo te noemen, idioot!



Ik had niet gedacht dat ze zo sterk en lenig zou zijn. Ik kon haar haast niet overheersen. Uiteindelijk lukte het toch! Maar toen begon ze te schreeuwen...

O ja?!

Ik heb geprobeerd me los te trekken... U gelooft me niet, he? Wat had ik kunnen doen met al die gekken om me heen? Maar zij klampte zich aan me vast, bij Satan! Totdat de nonnen kwamen!







Met hun borsten  
onder je neus wiebe-  
len en 't dan op een  
schreeuwen zetten...  
de snollen!

Ze had er  
een of andere  
bedoeling mee,  
ik voel het!



Genoeg! Ik heb wel andere zorgen  
aan m'n hoofd. Huh! Dat klooster,  
als je het zo kunt noemen, her-  
bergt niets dan achterbakse,  
slechte zielen!

Zeg dat  
wel!



U heeft 't gezien, zus-  
ters? De eerste de  
beste kinkel kan me op  
de grond gooien!



Waar wil je heen, He Pao?



Ik wil graag dat u  
me meer verdedi-  
gingstechnieken leert.  
Het beetje dat ik ken  
is niet genoeg.

Dat het niet genoeg was,  
ligt niet aan de praktijk.  
Het is ernstiger:  
Je schiet tekort in koel-  
bloedigheid en helder  
oordeel.



Als je niet in  
staat was hem  
het hoofd te  
bieden, had  
je er beter van-  
door kunnen  
gaan! Denk  
erom: je biedt  
weerstand en  
je valt aan  
als het nodig  
is, niet uit  
ijdelheid!



Maar die  
schoft  
viel me  
ineens  
aan!

We leren je vooral om oplettend,  
behendig, soepel, kalm en zelf-  
verzekerd te zijn. Waarom zou-  
den we verder gaan, als je dat  
nog niet beheerst?



Je meditatieonderwerp  
voor vanavond is  
"de kracht van de  
geest." Je vast tot  
morgen.

Ja, Grote Zuster!



VINK 8





Arme He Fao! Je ergert je aan haar voorliefde voor de gevechtekunst, nietwaar? Maar ze kan ook heel lief zijn! Onze patiënten waarderen haar heel erg! Ze verzorgt ze goed.

Je overdrijft!

In elk geval geen vechtlezen meer tot nader order!

Zoals ze vroeger ongetwijfeld de buffels verzorgde: met vleien en stokslagen.



Mislukt, mislukt! Ik heb die hele aanranding op touw gezet voor niets! Niets!

In plaats van me in te houden, had ik die vent beter een pak slaag kunnen geven! Zo:  
**BAF!**



Robotok! Ik kan hem niet loskrijgen uit die spleet!



Ah, de kracht van de geest! De kracht van de woedende geest! Voor één keer heb ik goed gemeditereerd. Weet je dat wel, Boeddha?! Haha!







Wat een prachtige  
voorjaarsdag!

Dat vind ik ook,  
Heldere Geest!  
Vroeger, in ons  
dorp, was het  
ook zulk weer  
bij het feest  
van de Zuivere  
Klaarheid.



De verzorging van de graven,  
de geur van wierookstokjes  
meegevoerd door de wind  
... één ontroerend feest!

Ik herinner me dat  
mijn adoptie-ouders  
iedere keer gingen  
huilen op het graf  
van mijn broertje.



Ach! Je hebt  
me nooit ver-  
teld dat je een  
broertje had!

Echt niet? Ik herinner  
me niet veel van hem.  
Ik was nog heel klein  
toen hij stierf.



Eén of twee jaar nadat ik  
geadopteerd was, werd  
mijn moeder zwanger. De  
eerste en enige keer in  
haar leven. Jammer ge-  
noeg bleef mijn broertje  
maar een paar maanden  
leven.

En waaraan  
is hij...?

Ssst! Onze  
patiënten  
zijn er al!



Ze bidden voor  
het graf van de  
Marke, hun  
meester! Op  
ogenblikken als  
deze, lijken ze  
minder ver van  
ons af te staan.





Raad eens wat ik gebeden heb voor het graf van de meester, He Pao!



Li Lin, let jij op de rijst! Ik ga hout zoeken!

Ga maar! Ga maar!



Je hebt gebeden dat mijn onderzoek gauw resultaat zal hebben!?

Ons onderzoek, He Pao! Ons!



Goed, jij maakt de drankjes! Maar de arme Li Lin moet ze slikken, met het risico vergiftigd te worden. En Li Lin moet zeggen of die brouwselsjes op het middel van de meester lijken of niet!



Al goed, al goed! Schreeuw niet zo! Straks horen zij het nog!



Maar, Li Lin... als de dag daar is, hoop ik dat je ook jouw belofte houdt: mij de gevechtskunst van de Manke te leren...

TCOG  
TCOG  
TCOG!



Noem de meester niet bij die belachelijke bijnaam. Gedraag je vanaf nu liever als zijn volgeling. En op de dag dat we het middel gevonden hebben, zal je moeten kiezen tussen ons of de nonnen!



TCOG  
TCOG  
TCOG!

Luister, He Pao... Wil jij op de rijst letten? Ik ben zo terug!

VINK B4



♪ Onder onze schreden, ontvlamt de aarde... ♪

















Een heel klein deel van de gevechtskunst van de Manke is terug uit de vergeetelheid...en meteen twee doden!

Ik probeer wel dat vervloekte middel in dit geheime laboratorium terug te vinden, maar ik speel met vuur!



Weg ermee! Het water in!



Gaat het weer, Li Lin?



Het was vreselijk! Ik ben zo bang... Oh, He Rao, we moeten ophouden met ons onderzoek!

Waarom?

Daarom!...



Heb je niet gezien in wat voor toestand Dikke Xu was? Het was weer net als vroeger! Sinds de nonnen me verzorgen, heb ik nooit meer zo'n heftige aanval gehad!

En die aanvallen wil ik nooit meer! Nee! Nee!

Schreeuw niet zo! Ik begrijp je wel!



Jij begrijpen? Dan zou je niet de tovenaarsleerling uithangen!



Ik ben ook bang. Ik heb alles weggegooid: planten, recepten... alles!





In het voorjaar komen veel bezoekers naar het klooster, de één voor een pelgrimstocht, de ander zoekt genezing. Ze nemen berichten mee over de oorlog...

Uw beurt, meneer!



... en vanaf dat moment blijft mijn nichtje steeds met haar hoofd bonzen.

Arm kind!



Helaas, meneer! Voordat ze haar ouders heeft zien vermoorden, is haar geest beschadigd...

... We kunnen dat niet genezen. Ik kan u alleen een recept meegeven voor een kalmerend middel dat u zelf kunt klaar maken.



Natuurlijk! Hij heeft van de nonnen gekregen wat hij wilde: een recept voor medicijnen die hij op de markt kan verkopen!



En om klanten te trekken, doet hij als of 't meisje een getemd monster is.

Kijk! Een rondreizende kwakzalver met een krankzinnig kind.

Hij gaat tevreden weg!



Hmm! Als de meester nog leefde, zou ze een prettiger bestaan hebben gehad.

Nog altijd spijt, Li Lin?



Hoeveel mensen als zijn ik, leiden niet een miserabel leven? Luister, He Pao, zullen we ons onderzoek hervatten?

VINK 84





Weet je,  
He Pao...

...Ik pieker nog steeds over het  
moorddadig gedrag van Dikke  
Xu! Vannacht heb ik er weer  
over gedroomd.

Blijft de oorzaak van dat  
drama voor jou nog steeds  
duister?



Nee. Het gedrag  
van Dikke Xu werd  
veroorzaakt door  
een te grote dosis  
van het sex-rem-  
mende middel.  
Dat wil Grote  
Zuster niet  
toegeven!



Onze patiënten  
zullen gewoon door-  
gaan met hun sexue-  
le uitpattingen.  
Dat is hun aard. We  
moeten een beter en  
minder gevaarlijk  
kalmeringsmiddel  
zien te vinden.



Ik heb een nacht-  
merrie gehad!



Ik stond op de top van  
een hoge rots. Tegen de  
wand stond een enorm  
beeld van  
de godin  
Kwan Yin.



Plotseling scheurde de grond tussen  
mijn voeten en de godin brak in twee-  
ën. Waar moest ik heen? Ik aarzel-  
de... de scheur werd  
groter. En ik viel  
erin.



Vreselijk!

Het vreemdste van de droom, was de  
godin Kwan Yin. Waarom niet de  
halve Boeddha die ik bijna elke  
dag afstof?





Een zoete middag....







He, mijn  
kom!

Die drank...precies het  
middel van de meester!  
Ongelofelijk!



Je hebt twee maanden lang niets meer  
gemaakt, nietwaar? Nu begin je  
weer, en bij de eerste keer maak je  
dit?



Li Lin?  
Li Lin!



He Pao! De hand van de  
meester heeft je geleid!



Ru...rustig Li Lin!  
Of ik word  
boos!



Een aanval  
...net als  
Dikke Xu!



De meester is hier!  
De meester is hier!  
**MEESTER!**  
**MEESTER!**  
UW VOLGELING  
GROET U!



Een koude wind  
doet de scha-  
duwen dansen!

WOO  
WOO!



Ha! Probeer je maar  
niet te redden, mis-  
lukt jongetje!



**Haha!**

Die stem!  
Die lach!  
Het is...



Haha! De  
Lachende  
Manke! Ja!  
Ik! Ik!\*

\* ZIE : DE DWAZE MONNIK.





Zo!  
Jij denkt  
mijn geheim  
middel  
gevonden  
te hebben  
?!



Vergeet het  
maar, kleine  
heks! Jouw  
drankje bevat  
een dodelijk  
gif!

Ik...  
ik...



Wat je die arme Dikke Xu te drin-  
ken hebt gegeven, was ook al geen  
succes! Je hebt hem gedood! Zon-  
der dat iemand 't wist, zelfs Li Lin  
niet! HAHAHA!



Zelfs buiten, in het licht, lijkt de nevel vol te zijn  
van geheimzinnige dreiging...



HAAH?



HELP!



Zwijg,  
smerige  
barbaar!

ARGH! Verdui-  
veld vergif!...voor-  
dat 't me velt...  
voordat die twee  
toverkollen komen  
toesnellen...



...luister: in plaats  
van de oude tover-  
kol moet jij naar de  
Bergtop der Stilte.





HE PAO!



!



Zij is het!  
Dikke Xu...  
en mij...ver-  
giftigd...



Twee dagen zijn voorbij gegaan. He Pao is hersteld  
van de shock.



En waarom pleegde  
ze zelfmoord?

Ze zei dat ik mijn leven nog voor me had...  
en dat ze teveel leed.

In werkelijkheid  
was ze in trance;  
de Manke, haar  
meester sprak  
door haar.



Maar het was Li Lin  
die me aanzette om  
het recept te verbe-  
teren van... eh...  
het sex-  
remmende  
middel.  
Haar...  
haar  
metge-  
zellen  
vielen  
haar  
lastig...



... als enige vrouw...



We willen je graag  
geloven, He Pao...  
Maar geef jij je wel  
rekenschap  
van  
wat je  
ge-  
daan  
hebt?









Die heldere  
maan...



...ik heb het gevoel  
dat ik dit moment al  
eens eerder heb mee-  
gemaakt... O ja! De  
nachtmerrie van gis-  
teren! De rotspek met  
de godin Kwan Yin!



Tja, waar zal ik dat  
beeldhouwwerk  
maken? Bij de in-  
gang van de grot?  
Hmmm... of juist  
helemaal achterin?



Achterin,  
waardie straal  
maanlicht  
binnenvalt?  
He', dat is  
vreemd...



Brokstukken van een  
beeld! De andere  
helft van de Boeddha  
in onze hangende  
tempel, zou je zeg-  
gen! Ja!



Het werk van de monnik! De Dwaze Monnik!



**MONNIK? MONNIK!**  
Waar bent u? Ik ben  
He Pao, uit het klooster  
der Geleerde Wolven...





"Jij moet gaan, in plaats van die oude toverkol", zei Li Lin voor ze stierf. In plaats van Grote Zuster... maar waarvoor?

Voor die brokstukken? Het zijn herinneringen aan de Monnik, dus heel dierbaar voor Grote Zuster. Ja... ik zal dat mos eens weghalen.

Een liefdesgeschiedenis tussen een non en een monnik in de schaduw van Boeddha! Hmm...

Hij wordt geken verdwijnt... en zij zoekt hem 30, 40 jaar lang door heel China. Misschien in de hoop hem te kunnen redden...?

En dan vindt ze verleden jaar zijn verlaten schuilplaats op de Berg der Geleerde Wolken. Hij laat er een half verwoeste Boeddha achter.

Daarop verklaart ze dat hij genezen is, waarom weet niemand. En ze staakt het zoeken.



Dit heeft de Monnik  
ten, daar ben ik  
boodschap

opzettelijk hier achtergela-  
zeker van. Het is een  
voor Grote Zuster!

Jammer voor haar! Ze zal  
het pas over een maand  
te weten komen.



CHUSSS!

Bij  
Boeddha!  
De  
boodschap!

Een inscriptie onder  
het mos! "dak"?  
Dak... Schedeldak?  
Da...

Oooh  
mijn  
hoofd!!











Een echt verdovend middel!  
Ik ben letterlijk verbrand!  
Ik heb nog dorst...  
maar anders had ik het  
nooit ontdekt...



Wie zou vermoeden, dat  
daarboven een geheim  
is verborgen?



Twee overhangende rot-  
sen aan weerskanten...  
hm... dat komt goed uit!



De Monnik heeft echt  
een prachtige schuil-  
plaats gekozen!



Dit is nu niet  
het moment  
voor gewetens-  
bezwaren!



Natuurlijk!





Een tweesprong!



Iedere onderaardse gang is gemerkt met een andere afbeelding van de godin Kwan Yin. Welke zal ik kiezen?



Dit is allemaal alleen voorbereid voor Grote Zuster. Voor andere indringers is het hier levensgevaarlijk als...



...ze niet in het bezit zijn van de sleutel tot dit labirint: het beeldje dat Grote Zuster me heeft geleend! Ik ga het met een halen!



Het is natuurlijk een cadeau dat hij haar vroeger gegeven heeft...



Zie je wel! Deze tekening lijkt precies op het beeldje, de andere niet!



Nog een splitsing!



De tekeningen veranderen, maar het principe blijft hetzelfde: één tekening is goed en lijkt op het beeldje.







Dit gesteente is  
trouwens doortrokken  
van zijn aanwezigheid...  
Je zou bijna zeggen...  
zijn lichaam!



Hier is het. In deze  
grot. Het raadsel  
wordt nu ontsluit.



O  
NEE!







We hebben een jong meisje nodig in plaats van He Pao!

De pelgrims en zieken blijven toestromen. Hun verzorging vraagt veel werk, ook al blijven ze maar een paar dagen.



Om maar niet te spreken van onze patiënten. Door de dood van Li Lin zijn ze erg onrustig geworden.



Ja! Een paar extra handen kunnen we wel gebruiken.



Ik zoek wel iemand, Grote Zuster!



Toen zijn verblijf op aarde ten einde liep, ontstak hij achter zich een vuurzee. De draak vliegt naar zijn hemelse verblijf. Oh! Discipel van Boedha! Wie is niet slechts een stofje op aarde?



Een vlammend grafschrift, geschreven door de hand van een stervende!... Wie is niet slechts een stofje op aarde? Geen enkele datum...



Heeft hij dat kort voor zijn zelfverbranding geschreven? Want het is duidelijk dat hij op die manier gestorven is... Die zwartgeblakerde kuil en die as... Arme, arme Monnik!



Arme, arme He Pao!  
Weer dat gevoel van  
verlatenheid... Alsof  
een geheime band,  
die tijdens haar tocht  
door het doolhof was  
ontstaan, plotseling  
werd verbroken.

Vergeef me, Monnik...  
Ik... ik ben niet degene  
die u had verwacht...  
ik ben... ik ben uitgeput  
....

De volgende  
dag...

Onmogelijk! Hij heeft  
alles voorzien!

Alsjeblieft niet wéér  
dat labrynt door...

... maar ik  
heb geen keus.  
Wat een afgang!  
Een brutale  
indringster,  
een bedrieg-  
ster, dat  
ben ik!

Monnik, ik ga! Mijn  
Grote Zuster zal  
voor uw begrafenis  
zorgen, zodra ik haar  
gewaarschuwd heb.  
Ik moet van haar hier  
een maand in afzon-  
dering blijven.

Wat een waanzin  
eigenlijk! Zoveel  
hindernissen,  
alleen voor zo'n  
hoopje as! Hmm  
... Zou er nog iets  
anders achter  
steken?

Zorgvuldig onderzoekt  
ze de grot.









Het duurde ontzettend lang voor ze beneden was voor de mand met eten. Ze was helemaal vies. Ze leek me erg vermoeid maar ook erg opgewonden.



Weet je dat ze de helft van het eten mee naar boven genomen heeft? Ik denk dat ze hard aan haar beeld werkt...  
Des te beter!



En als dessert zal ik maar wat van dat vreselijke mos opeten! Misschien kan dat het geheim van de sporen ontsluiten.

GLUP!



Een en twintig lijnen. Zeven gemaakt door de rechterhand, zeven door de linkerhand, en zeven door twee handen.

Twee handen als twee herenigde harten! Hm hmm...



Zou de Monnik hier zijn platonische liefde voor Grote Zuster aan de zwijgende stenen hebben toevertrouwd, veilig voor de hoer en de roddel van de mensen? En ik ben zo indiscreet ....



Bestijg... bestijg de draak!  
Volg hem...Volg...  
Volg de lijnen...



Vanaf dat moment is He Pao niet meer die ze was.  
De tijd lijkt stil te staan...





He Pao is daar nu al 25 dagen...  
En je hebt haar maar één keer  
naar beneden zien komen om  
de mand te halen ?

Ja...



Ik heb de indruk dat  
ze daarna alleen  
's nachts beneden is  
geweest. De laatste  
mand heeft er al 5  
dagen onaangeroerd  
gestaan, dat maakt  
me ongerust.

Van moesten we maar  
eens een bezoekje bren-  
gen aan de Bergpiek  
der Stilte. Kom, we  
gaan !



Hé ! Gaan ze nu  
al weg ?!

Dames en heren, de consulten worden  
vanmiddag hervat !



Ze zal toch niet ziek zijn ?  
Ach, het is natuurlijk  
weer één van haar grillen.



Laten we in elk  
geval hopen, dat  
er geen ongeluk  
is gebeurd.

Ongeluk of niet, geloof je dat ze al  
iets gemaakt heeft ? Hoe scherp  
ik ook luisterde, nooit heb ik het  
geluid van een hamer gehoord.



Misschien  
respecteert  
ze de stilte  
van deze  
plek.





Weldra staan ze voor het grafschrift.  
Voor de as van de Monnik laat Heldere Geest Grote Zuster alleen met haar overpeinzingen.





Grote Zuster! Die vuurzee...zoudat...

Ja, Heldere Geest! Het is de gevechtskunst van de Dwaze Monnik! De lijnen van deze vingerafdrukken zijn er de transcriptie van!

Kijk! Je hoeft alleen...

Niet aankomen! Levensgevaarlijk! Als je niet bent ingewijd in de eerste tekeningen, riskeer je gedood te worden door... door de vibraties. Ze zijn zo krachtig...

Dus daarom mag je je niet bewegen! Je bent bezig met de laatste les!

De houding van de cocon! Elke verkeerde beweging is dodelijk!

Ja, de cocon, de gevaarlijkste van de cocons! Als ze eruit komt, zal ze compleet waanzinnig zijn, maar over dodelijke krachten beschikken!

ZE WILLEN ME UIT DE WEG, RUIZEN!

Luister...

...Wat over de Monnik en zijn gevechtskunst bekend is, zijn slechts geruchten van 40 jaar geleden!

Niemand heeft hem daarna ooit meer gezien, zo is het toch, Grote Zuster?

Wat zijn die geruchten na 40 jaar nog waard? Om deze gevechtstechniek op zijn waarde te kunnen beoordelen, moet je de schepper ervan, de Dwaze Monnik, heel goed kennen.

Huh!

Vroeger... zijn de Monnik en ik in hetzelfde klooster opgevoed samen met andere kinderen, de meesten wezen zoals wij. Dat was lang geleden..





He Pao probeert me aan 't praten te krijgen!

Weet alleen dat de Monnik omstreeks zijn zeventiende jaar mentaal in de war is geraakt. Hij veroorzaakte zo'n wanorde in het klooster dat... hij werd weggestuurd.



Alleen omdat hij zich helemaal wijdde aan nogal onorthodoxe meditatiemethoden... Het uiteindelijke resultaat staat daar... op die stenen wand...

Hij heeft jou daarvoor bestemd...



Hij probeerde me altijd te verleiden tot de macht, de kracht van het kwaad.



Deze tekeningen zijn misschien gemaakt uit hoogmoed-om je zijn meesterwerk te laten zien- of uit berouw: Verdwijnen zonder iets achter te laten, is heel zwaar.

In elk geval is het kwaad al overgebracht op He Pao.



Wacht eens even! Grote Zuster kent alleen de Dwaze Monnik van 40 jaar geleden. Hij kan daarna wel helemaal veranderd zijn!

Genoeg! Je probeert alleen tijd te winnen!



Heldere Geest, we moeten haar herinnering uitwissen, en snel, voordat zij zich weer kan bewegen. Anders zal dit kwaad niet meer uit teroeien zijn.

Arme kleine zuster!



Een religieuze wier geest verduisterd is door amoreuze hartstochten, jaloezie, de luist...

Geen onbeschaamdheid, He Pao!





OPGELET!

TEN  
AANVAL!



Wie  
bent  
u?

Vliegen, ange-  
trokken door de  
gevechtstek-  
niek van de Dwaze  
Mannik...



Maar u bent de officier die  
navraag kwam doen over  
He Pao!

Ja, dat was  
lang geleden!...

Sindsdien ben ik gede-  
serteerd uit het leger en  
heb ik hier rondgehan-  
gen om jullie in de  
gaten te houden!



Hij hield zich verborgen  
tussen de struiken, wij  
tussen de pelgrims en  
de zieken! Want nonnen  
hebben altijd wel iets te  
verbergen, haha!



Het is heel onaardig om  
ons die gevechtstek-  
niek te ontfagen!

De herinnering van die  
kleine uitwies, wat  
een idee! Wij zijn al  
tevreden als ze levens-  
lang verlamd is.

Kop dicht,  
idiot!

VINK 85





**LUISTER!**  
Als die kleine  
weer in bewe-  
ging komt, kan  
ze ons allemaal  
vernietigen!  
Laten we snel  
een oplossing  
vinden, in  
plaats van met  
elkaar te vech-  
ten!



\* Hoofd van een Boeddhistisch klooster.





Niemand begrijpt wat er gebeurt. Ze treft hem als een bliksemflits.



Ze moet eerst weer op krachten komen! Samen kunnen we misschien ...



Geen enkele kans! Ook samen niet!



In paniek gebruiken de mannen hun wapens...







VERDWENEN!



Ze heeft ze in hun  
slaap gestoken. Nu  
herinneren ze zich  
niets meer.

Zó snel en  
zo nauw-  
keurig...het  
lijkt wel  
duivels-  
werk!



Het idee  
was van  
jullie!  
Ik heb bij  
hen ge-  
daan wat  
jullie met  
mij wil-  
den doen.



Het enige verschil: mijn  
methode is minder ar-  
chaïsch dan die van jullie,  
lieve zusters. Men is  
niet levenslang  
verminkt.



Het verleden van deze vier  
schurken was waarschijnlijk  
vol zonden; ik heb het uit-  
gewist. Dat ben ik ze wel ver-  
schuldigd. Wat zou er van mij  
geworden zijn zonder hun  
tussenkomst?



Ze zijn nog versuft,  
maar gezond.  
Heel geschikt als  
hulpje in jullie  
klooster.

He  
Pao...



...je kan zo niet  
weg gaan...







Jawel! Na alles wat er gebeurd is.... In elk geval wist je dat ik vroeg of laat toch zou vertrekken. Hier!

Ah! Het beeldje! Het heeft je goede diensten bewezen!



Hier heb ik een geheime uitgang gemaakt.



Luister, He Pao!

Samen kunnen we proberen je te genezen...

HAHA!



Je blijft me zien als een plaag, die op de wereld wordt losgelaten, hè? Nou en? Dat is er dan eentje meer. En heus de laatste niet! Blijf hier, Grote Zuster, met al je bezorgdheid over de wereld! Ik ga naar beneden!



Ik begrijp er niets van! Waar zijn we hier?



Zusters, ik ben jullie veel verschuldigd... en dat zal ik nooit vergeten...



Hoe kan ik ooit uitleggen, wat deze steen me geleerd heeft!



...Deze steen, die een  
beetje de Monnik is...  
Enik ben een deel  
van de steen...ik rol  
verder!



Ze is gek!



De wind zingt in haar  
haren en in haar kleren.  
Dronken van haar kracht,  
verbeeldt ze zich een  
deel van de berg te zijn,  
een deel van de berg  
dat zich heeft losgemaakt.  
Een deel dat zich één  
voelt met alles.

EINDE VAN DEZE EPISODE



1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100





Volgende deel:  
**HE PAO EN DE BARBAREN**



**DARGAUD**  
**Collectie PREMIÈRE**

